

## Kerstwiegeliedje

tekst: Jef Lemaire (1926 - 1970)

musiek: Jos Mertens (1924 - )



*stemmig vertellend* *mf*  
 1. De her-der-kes had-dien oog laet in de nacht voor  
 2. 'Van in-ter-de her-der's 'goets a-vond' ge-uit, Ma-  
 3. The- wij in de ou-ter - as lan-den had-ten zins



'Mia-de-ke de-ma kien of-der ge-kraet, Ma- wa-ou-ge-ke-sou dier  
 ri - a sich non-de te rust had ge - loed, toen kien men die en-ge-lijes  
 ke - nie-geen volg-dien non vee-ken de ster, lag na - lig-waet se en roem



ancour on dier kien on waet-ken tot 'Mia-de-ke via-pon-chen sou  
 we - nig in tal on had-dien vee 't kind-je die waet in de stal  
 o - nel en schap te loeth - le-ken 't kien-de-ke Je-ma te sliep



*lento* *al tempo*  
 lief ja - ni - ke, out nou dour, dour-de-ri - dour -



Ma- schat-te - ke, sliep gauw, dour, dour-de-ri - dour -

Copyright © Algemeen Vlaamsche Zangschool van Colophon 1998, 1100 Antwerpen - www.amv.be - Gedrukt door/printed by/Printed by: De Zilveren Naald

## Kerstwiegeliedje

De herderkes hadden nog laat in de nacht  
 voor 't kindeke Jezus hun offer gebracht.  
 Zij waren gekomen door sneeuw en door kou  
 en wachten tot 't kindeke slapen doen zou.

Lief Jezuke, sus nou dour, dourderidour.  
 Klein schatteke, slaap gauw, dour, dourderidour.

Toen later de herders "goën avond" gezeid,  
 Maria zich moede te rust had geleid,  
 toen kwamen de engeltjes menig in tal  
 en hielden voor 't kindje de wacht in de stal.

Lief Jezuke, sus nou dour, dourderidour.  
 Klein schatteke, slaap gauw, dour, dourderidour.

Terwijl in de oosterse landen heel ver  
 drie koningen volgden een wenkende ster,  
 lag zalig naast os en naast ezel en schaaap  
 te Bethlehem 't kindeke Jezus in slaap.

Lief Jezuke, sus nou dour, dourderidour.  
 Klein schatteke, slaap gauw, dour, dourderidour.

Vlaamse liederendatabank

<https://www.libraryconservatoryantwerp.be>